

# Technologie... of gewoon lekker traditioneel...

In deze tijd gaat de technologie steeds vooruit, lijkt belangrijker te zijn dan wat dan ook. Kijk naar de industrie en naar de laatste oorlogen. Maar worden we er ook gelukkiger van? Deze vraag mag ieder voor zich beantwoorden. Opvallend is de toenemende hang naar nostalgie. Druk bezoek aan openluchtmusea, folkloristische markten en zelfs bij de woningbouw zien we tegenwoordig invloeden van vroeger terug.



TraditioNeelen schutter

Ook bij de ontwikkeling binnen de handboogsport zien we dat de technologie steeds belangrijker lijkt te worden. De recurveboog en vooral de compoundboog zijn hiervan voorbeelden. Daar staat tegenover dat het aantal schutters dat traditioneel gaat schieten, toeneemt. Men stapt over naar een traditionele manier van schieten of gaat het 'erbij doen'. De longbow lijkt verreweg het meest populair te zijn. Het 'Robin Hood'-gevoel? Daarnaast zien we de flatbow en een enkele ruitersboog. De fantasieboog, zoals we die in de films van 'Lord of the Rings' zien, heb ik nog niet gezien. Wel op internet, maar niet in het echt...zo'n elfenboog (zie editie december 2003).

Schieten met de Longbow geeft de schutter een gevoel van vroeger, iets van romantiek misschien. Er zijn ook behoorlijk wat schutters die nog een stapje verder gaan dan alleen schieten met een traditionele boog; zij passen ook de kleding aan, middeleeuws vaak. Veldslagen worden nagespeeld, kampementen opgericht. Koken in een pot boven een hout vuurtje en slapen op een schaapsvacht. Hier speelt niet alleen het boogschieten een belangrijke rol. Het is wellicht wel de aanleiding. Hier is het zelf maken van de kleding, pijlen en boog naast het schieten een hobby op zich. Maar waar de interesse ook naar toe gaat, technologie

of traditioneel, het plezier in het schieten blijft altijd voorop staan.

[Tekst: Hans Veldhuis]

[Foto's: Maarten Porsch en Gert Neelen]



Schieten in een sfeervolle omgeving