

Middeleeuws spel

Op 17 april deed ik mee aan de Cloutverschiëting op het terrein van landgoed Linschoten bij Linschoten. Het was de tweede keer dat de NVvTH hier een Clout- en Flightverschiëting organiseerde. De voorjaars-Clout is een two-way-verschiëting voor schutters met een traditionele boog, die gemaakt is van natuurlijke materialen en houten pijlen. Voor mij was dat de eerste keer dat ik aan een Clout mee zou doen. Zelfs van een training of vooraf wat oefenen was geen sprake geweest. Geschiedte pijlen had ik niet. Toch maar wat bij elkaar gezocht, want zonder pijlen zou het zeker niets worden. De weersvoorspelling voor deze dag was uitstekend en ik had er zin in...

Samen met twee clubgenoten vertrokken we in de morgen naar Linschoten. Aldaar aangekomen begon, vanaf de parkeerplaats, een ochtendwandeling naar het landgoed. De zon begon al flauwtjes door te breken. Bij het koetshuis waren alle schutters verzameld en kon een kopje thee of koffie worden genuttigd. Na een welkomswoord en wat uitleg, wandelden we naar het schietterrein. Er moest nog via een bruggetje (wiebelig bootje met wat planken erover) een watertje worden overgestoken. De wedstrijd kon daarna beginnen.

Engelse regels

Er werden twee rondes geschoten van twaalf maal drie pijlen. Na de eerste ronde volgde een flightverschiëting van maximaal drie pijlen. Er werden geen proefpijlen geschoten. De afstanden voor de Clout waren voor Mannen 180 yards (164,6 meter) en voor Heren en Dames 120 yards (109,7 meter).



En dan moet die pijl toch ongeveer in de buurt van het doel zitten



In de lucht richten en schieten.....

Mannen, het woord zegt het eigenlijk al, trekken de zware bogen. Heren doen het wat rustiger aan, vaak zijn dit wat oudere mannen. Deze categorieën komen voort uit het Engelse reglement voor Cloutschieten.

Een andere manier van schieten

Al snel bleken mijn pijlen niet geschikt te zijn voor de Clout. 150 Meter haalde ik nog, maar dat was te kort om te scoren. Ook het schieten zelf vereist

een

andere techniek. Het kantelen van de heup en het uittrekken van de boog, richten en het lossen vereist enige oefening. Ondanks dat ik nog veel moet trainen (daar kwam ik wel achter) vond ik het een bijzonder geslaagde dag; een nieuwe ervaringen op het gebied van het traditionele boogschieten en ontmoetingen met gepassioneerde houtschutters.



Het is echt moeilijker dan het lijkt!

Voldoening

Na de verschiëting konden we bijkomen tijdens de prijsuitreiking. Naast medailles waren er ook twee mooie wisseltrofeeën voorzien van traditionele middeleeuwse pijlen. Voldaan na zo'n mooie dag konden we weer huiswaarts keren. Eenmaal thuis zocht ik meteen wat schachten, pijlpunten, veren en nokken bij elkaar om "Clout"-pijlen te maken. Ik ben zeker van plan om meer aan dit soort wedstrijden mee te doen.

Voor meer informatie: www.nvth.nl

[Tekst en foto's: Hans Veldhuis]