



Boogschietgeschiedenis van eigen bodem...

Het gebruik van pijl en boog op de Veluwe in de steentijd

Herfstvakantie in Putten. Een weekje lekker relaxen in het bos. Leuke dingen doen. Bezoekje aan een dierentuin of ZOO(P), zoals dat tegenwoordig heet. Een weekje zonder pijlen en bogen. Kan dat?

Op de laatste dag van onze vakantie naar Barneveld. Van de kippen... en Jan van Schaffelaar. De kippen hebben we niet gezien maar de toren waar Jan van Schaffelaar op 16 juli 1482 afsprong wel.



Museum 'Nairac'

Aan het plein ligt het "Museum Nairac". Het museum bestaat al ruim honderd jaar. Al in 1875 vond de toenmalige burgemeester, mr. C.A. Nairac, de tijd rijp voor een gemeentemuseum. Burgemeester Nairac hield van de streek waarin hij werkte, vooral van de geschiedenis. Hij bezat een grote verzameling oudheden uit de steen-, brons- en ijzertijd, afkomstig uit de omgeving van Barneveld. Prachtige versierde potten, stenen bijlen en messen, sieraden en pijlpunten uit vervlogen tijden. En ja hoor... daar gaan we weer! Pijlpunten! Mijn dag, ja mijn week, werd in dit museum bekroond. Ik heb wel eerder stenen pijlpunten gezien. Maar deze waren bijzonder mooi. En bovendien uit ons eigen land. Een stukje geschiedenis van het boogschieten, het 'begin van onze sport in Nederland'. Toen weliswaar puur voor de jacht, een noodzaak om te bestaan.