

# Een inleiding tot de "bogenbouwers" in Nederland



### Lijm laat los

Tijdens het tilleren sprong de backing bij de bovenste werparm los. Deze heb ik opnieuw verlijmd en de backing dunner gemaakt. Dit ging beter. Na nog wat vijlen en schrapen met het schraapstaal begon er een fraaie boog te ontstaan.

### Angstige schoten

Na het tilleren heb ik op een middag de boog uitgeprobeerd op de vereniging en na wat angstige eerste schoten ging het steeds zelfverzekerder en uiteindelijk bleek de boog best te voldoen.

### Afwerking

Thuis nog wat met fijn schuurpapier de boog mooi glad gemaakt en gelakt. Na enkele laklagen een lederen handgrip erop gemaakt. Schieten doe ik nu vrij regelmatig met deze boog. Ook op wedstrijden. En de volgende

boog staat alweer in de planning voor deze zomer.

### Hoe doen anderen het?

Als je als redacteur van de Handboogsport zelf met het maken van bogen en pijlen bezig ben, komt vanzelf de vraag op van hoe zouden andere "bogenbouwers" het doen. Natuurlijk zijn er vele schutters die zelf bogen bouwen, voor zichzelf en ook voor anderen.

### Verschillen

De één zal veel bogen maken en heeft daarvoor een werkplaats met de nodige machines. De ander maakt slechts een enkele boog en doet dit met beperkte middelen. Deze omstandigheden wil ik wel eens nader bekijken en het idee kwam bij mij op om enkele "bogenbouwers" te gaan bezoeken en hierover verslag te doen.

### Nieuwe serie

In komende nummers van uw lijfblad zullen enkele artikelen over deze "bogenbouwers" verschijnen.

Tekst en foto's Hans Veldhuis

Het is alweer enige tijd geleden dat ik mijn eerste artikel voor de Handboogsport schreef. "Boogschieten doe je met een boog" was de titel en hierin beschreef ik mijn eerste ervaring met het maken van een Flatbow. Als voorbeeld diende de tekening en beschrijving van Hans Schuurman. Van de hand van deze bogenbouwer zijn ook een beschrijving van een longbow met tekening. Het kon niet uitblijven en dit werd mijn nieuwe uitdaging.

In de zomer van 2006 werd de bouw begonnen. Groenhart voor de belly, dat ik een jaar eerder al had aangeschaft, en een strook Hickory voor de backing, van bogenbouwer Bickerstaffe uit Engeland. Om de backing op de belly te verlijmen gebruikte ik waterbestendige houtlijm van Bison. Na veel schaven, eerst elektrisch, daarna met de hand grof vijlen en later steeds fijner werken begon de boog vorm te krijgen.

