

Creatief handwerk

Voor mij een klein stukje rijden deze keer. Naar Santpoort, waar Niko Macura woont en werkt. Zijn achternaam doet het al vermoeden, Niko komt uit Kroatië waar hij als kind al, met een stuk koord op zak, boogjes maakte van hout dat hij langs de weg vond. Dat bogen maken heeft hem nooit meer losgelaten. Na een periode in Duitsland te hebben verbleven woont hij nu alweer 35 jaar in Nederland. Nu is het maken van bogen een dagelijkse bezigheid voor hem. Daarvoor is Niko zo'n 20 jaar werkzaam geweest als freelance grafisch ontwerper.

De kennis over het maken van bogen begon dus spelenderwijs in zijn jeugd. Ook de films van Robin Hood spoorden zijn interesse voor de boog aan. Boeken waaronder de Bowyers Bible en later Internet dragen bij aan de kennis over het bogen bouwen. Verder heeft Hans Schuurman veel bijgedragen aan dat wat Niko nu weet en kan.

Honderd per jaar

Vanaf 1985 was Niko uitgekeken op het "binnen" schieten en pakte het traditionele boogschieten op. Vijf jaar later begon hij echt met het maken van traditionele bogen. Dit ook uit wat onvrede over de bogen die toen in de handel waren. Dat kon hij zelf beter, vond Niko. Het begon met enkele bogen per jaar en nu... zo'n honderd per jaar. De tel is hij kwijt.

Gevarieerd

De bogen die worden gemaakt zijn zeer gevarieerd van model. Flatbows en jachtbogen, recurve bogen en de longbow. In een kantoortje hangen de modellen aan de wand. Daarnaast is er een fraaie collectie messen die Niko heeft gemaakt. Dus naast de bogen maakt hij ook messen.

Garage

Het maken van zijn bogen gebeurt in een overzichtelijke werkruimte. Eigenlijk de garage in zijn drive-in woning. Een blokhut op het erf dient als opslag voor hout. Ook in de werkplaats liggen stukken hout. Aan de wand hangen diverse handgereedschappen. Verder is er verschillend elektrisch gereedschap aanwezig zoals een lintzaag. Er liggen ook verschillende mallen om de laminaten op te verlijmen.

Houtsoorten

De houtsoorten die worden gebruikt zijn



Het betere handwerk



Tilleren van de boog

niet veel anders dan die van andere bogenbouwers. Naast de verschillende hardhoutsoorten gebruikt Niko Europese houtsoorten zoals Robinia, Hickory, Esdoorn en een enkele keer Taxus. Wie de bogen van Macura kent weet dat er vaak een backing van Bamboe op zit. Bamboe is er in verschillende soorten waaronder zwarte Bamboe. En dat ziet er prachtig uit op een boog.

Blijven experimenteren

Naast het gebruik van alleen maar hout wordt er ook bij enkele bogen fiberglas gebruikt. Niko blijft experimenteren en wil zeker niet teveel van dezelfde bogen maken. Dus er is zeker geen sprake van een massaproductie en zo blijft het een boeiende hobby.

<http://home.planet.nl/~macur001>

Teks en foto's: Hans Veldhuis

