

# Boogschieten op een eiland waar de zon altijd schijnt

Het Schieten van de Roving Marks is iets wat je Nederland eigenlijk niet tegen komt. Helaas zou je bijna zeggen. Een in Engeland bekende en veel verschoten wedstrijd vorm voor de traditionele boogschutters. Een middeleeuwse vorm van training voor de soldaten met de Engelse longbow. Een vlag op een stok ergens in het veld waarheen je de pijlen met een wijde boog naar toe schiet. Zo schiet je van doel naar doel. (Een beetje het idee zoals de hole's bij golf.) Op Texel hebben de Roving Marks voor Nederland geïntroduceerd. Eerlijkheids halve moet ik daar aan toevoegen... Roving Marks op z'n Texels en... daar is niets mis mee.

Met de boot van 8:30 uur arriveerden de eerste groep schutters van het vaste land op het wadden eiland. Wat aan de vroege kant bleek. Een uur later kwamen er nog een handvol schutters van de boot en ook de inlandse schutters melden zich bij de Joost Dourlein kazerne. Het totale aantal deelnemers was 37.

Deze Roving Marks werd verschoten op 'de Hors'. Om 10:10 uur vertrokken we vertrokken we met een toering bus naar paal 9. Vervolgens over het strand richting 'de Mok'. Dat is een wandeling van ongeveer 3 kilometer over strand en door duinen. Onderweg werden de doelen geplaatst en



zo vorderde de wandeling al schietend op d Marks. Majoor Aad van Gils was de 'Captain of the Marks' en Evelien van Weerlee verzorgde de scores en beiden deden dat prima.

's Ochtends bij het vertrek naar Texel regende het behoorlijk maar met veel vertrouwen kwamen alle vastelanders naar het eiland waar de zon altijd schijnt. Ik moet zeggen, het leek na de overtocht ook wel wat minder te worden maar om te zeggen dat het droog was... Zelfs de harde wind kon het grijze wolkendek niet breken. De zon hebben we de gehele dag niet gezien maar zal zeker geschieden hebben daar achter die dichte lucht. Toch konden de weersomstandigheden de pret niet drukken. Het miezerde de

hele dag door...

Voor de harde wind maakte het moeilijk op de doelen te raken. Toch werd er naar omstandigheden behoorlijk gescoord. De pijlen boorde zich in een rechte lijn een weg omhoog om op het hoogste punt gegrepen te worden door de wind. Het was soms behoorlijk steek om de pijlen nog enigszins op de plaats van bestemming te krijgen. Doordat de elementen wat tegen werkten liep de wedstrijd wat uit. Na deze Roving Marks zou nog een Clout worden verschoten. Dit werd al wat bemoeilijkt doordat het water wat hoog stond zodat er aan 'de Mok' niet veel strand was. Mede door de beperkte tijd en het natte weer schoten we slechts 5 series van 3 pijlen. Het was ook wel mooi geweest zo een hele dag op het strand en een warme bak koffie met sprits stond op ons te wachten in de lounge van de kazerne. Een traktatie van onze koning deelde de majoor terplekke ons mede. Hier op aansluitend een goed moment om de organisatie een compliment te geven voor deze dag.

Het is voor ons allemaal een mooie dag geweest die we zeker nog een keer willen overdoen maar dan wel met een zonnetje erbij.

*Tekst en foto's Hans Veldhuis*

